

Zeemanstaal

Uitdrukkingen, gezegden en woorden die hun oorsprong hebben in het zeemansleven van vroeger



'Zeemanstaal' is in het dagelijks woordgebruik ingeburgerd en verankerd. Normaal gesproken hebben we daar geen erg in. Als we er even over nadenken kunnen we wel enkele woorden, uitdrukkingen en gezegden bedenken waarvan duidelijk is dat ze van oorsprong uit de (zeil)scheepvaart afkomstig zijn. Overstag gaan, bakzeil halen, iemand de loef afsteken en er is geen land met hem te bezeilen zijn dan al gauw gevonden. We gebruiken echter méér woorden en uitdrukkingen die met de scheepvaart in verband kunnen worden gebracht, waaronder een aantal waarvan dat niet meteen duidelijk is.

Die vindt u allemaal in het boek:

**'Zeemanstaal' spreken
we allemaal**

Het boek is bovendien doorspekt met wetenswaardigheden die een beeld geven van het zeemansleven van vroeger, de omstandigheden waaronder de zeeman leefde en werkte en met welke gevaren hij te maken kreeg, zowel aan boord van zijn schip als aan de wal.

Voor iedereen die is geïnteresseerd in taal, zeemanstaal, zeemansleven en alles wat met water en schepen te maken heeft, is dit boekwerkje een echte aanrader.

Formaat: 14.8 x 21, 104 pagina's en 145 illustraties

Prijs: **€ 14.50**

Auteur: **Ton van Schoonhoven**

Bijzonderheden op: 023-5277838 en www.zeemanstaal.nl